



Säsongen 1962 - 1963

Text: Kjell Olofsson. Foto & bearbetning: Lars Rasmusson

Bilder från Panterns/LRs arkiv.



Vid årsmötet i Ungdomens hus den 28 september 1962 omvaldes ordföranden Jan Magnusson, kassören Marianne Magnusson och sekreteraren Kjell Olofsson. Som nya styrelseledamöter invaldes Erik Grönvall, Göran Lindgren, Lennart Nilsson och Christer Anderberg. Kjell Cramer blev suppleant.

Efter mötet höll Bengt Andersson från Skånes Ishockeyförbund en regelgenomgång varefter mötesdeltagarna serverades fika innan vi som avslutning visade två gamla hockeyfilmer.

Vi fick inte längre ha kvar vår lokal på Köpenhamnsvägen utan fick flytta över den gemensamma utrustningen till ett utrymme hos familjen Grönvall som hade sin bostad nära Östra Isbanan. Gladast för den flytten var nog trots allt Janne Nilsson som därigenom slapp undan sitt tidigare uppdrag att tvätta våra tröjor.

Samtidigt hade vi tagit kontakt med Riksbyggen som annonserat om uthyrning av lokaler i en nybyggnation på Kronetorpsgatan 94. Vi fick låna ritningar på ett lämpligt källarutrymme och kunde sedan börja planera hur vi ville ha vår blivande klubblokal.

Föreningen tecknade sitt första sponsoravtal. Motparten hette Ewerts Herrmodehus som köpte en reklamplats på våra matchtröjor. Ägaren, Stig Björkestrand, deltog gärna själv i vår konditionsträning på Limhamnsfältet och var med som hedersgäst på den årliga kamratfesten. Att styrelseledamoten Christer Anderberg var anställd i hans firma bidrog givetvis till att de flesta av våra medlemmar blev kunder i hans butik och medverkade till att det blev ett, för båda parter, givande och trevligt samarbete under några år.

Vår isträning startade den 31 oktober och fortfarande hyrde vi våra istider i Lund men nu under sena onsdagar och fredagar. I januari 1963 blev Östra Isbanan klar och vi blev där tilldelade en timma i veckan under januari och februari.

Men våra hemmamatcher spelade vi fortfarande i Lund.

Styrke- och konditionsträning bedrevs parallellt i Kirsebergsskolans gymnastiksal med Kjell

Olofsson som ledare. Utomhus tränade vi främst på Limhamnsfältet eller i Beijers park men givetvis användes även vår kära terrängbana i Bökeberg.

Is-säsongen inleddes med en träningsresa till Mölndal där vi mötte IK Rapid och Sågdalens SK. Resan blev väldigt uppskattad kanske mest för att även spelarnas damer fick följa med. När vi anträt bussen tog Janne Persson, nyss återkommen från FN-tjänsten på Cypern, direkt hand om högtalaremicken och fungerade sedan som en slags sit up-komiker under hela färden. Diametralt motsatt uppträdde Lars-Göran Nilsson på sätet bakom mig som till grannen Lennart kommenterade avfärden med:

- Nu åker vi

varefter han inte hördes yttra något mer under hela resan förrän han vid hemkomsten på söndagskvällen lakoniskt konstaterade:

-Ja, då var vi hemma igen.

I sanning en målvakt som hade ett orubbligt lugn och inte hetsade upp sig på bagateller.

Jan Grönvall hade övertalat kompisen Torsten Svensson att följa med på resan för att prova på att lira hockey med Pantern. 19-åriga Torsten, som både var naturligt snabb och stark samt dessutom begåvad med målsinne, blev en klar förstärkning till laget trots att han helt saknade hockeybakgrund.

Då vi inte haft möjlighet att genomföra någon isträning inför resan förlorades givetvis båda matcherna men när de båda motståndarlagena några veckor senare kom på returbesök i Lund fick vi revansch mot Rapid. Matchen mot Sågdalen fick ställas in på grund av uselt väder.

Svenska Ishockeyförbundet införde under säsongen, efter några uppmärksammade skador, bestämmelser om obligatorisk ansiktsmask för målvakter och godkänd hjälm för utespelare. Den klassiska SPAPS-hjälmen såldes nu i två olika modeller, dels den gamla där hjässan var

forts.

oskyddad och en modernare variant med hel-
täckning för hjärnkontoret.

Våra spelare fick fortfarande själv anskaffa sin personliga utrustning med undantag för målvakterna som dock fick nöja sig med den, väl be-
gagnade, som fanns att tillgå. Vid varje ispass betalade dessutom spelarna 3 kronor (1 i trä-
ningsavgift och 2 till försäkring).

Sportsligt sett blev säsongen en katastrof för Pantern. Seniorlaget, som efter fjolårets an-
dra placering i femman, hade fått flytta upp en division, räckte inte alls till utan ramlade åter ner i lägsta divisionen. En oavgjord match mot Söder var allt vi kunde åstadkomma i poängväg på våra sex matcher och målskillnaden blev 14-49. IS Göta från Helsingborg blev seriesegrare.

I en minnesvärd bortamatch mot F10 förlorade vi med 6-11. Det extrema var att matchen spela-
des i 23 minusgrader. Vår målvakt Leif Andersson klarade, trots många ingripanden, inte av att hålla värmen hela matchen utan fick inför sista perioden byta med andremålvakten Lars-Göran Nilsson. Bland de tuffa och mer allsidigt tränade stridsflygarna fanns en blivande flygkapten som hette Moström vars son Lars-Gunnar många år senare blev målvakt i Pantern.

Säsongen avslutades med en match mot den nystartade Limhamnsklubben Skäret där de två 14-åringarna Gert Sjögren och Bosse Svensson övertygade stort när vi vann med 11-0.

Kenneth "Mandel" Lindskog, Torsten "Todde" Svensson, Bengt Lindberg, Kent Sjögren och Göran Lindgren deltog i 13 matcher.

Bengt Lindberg och Göran Lindgren delade skyt-
tetoppen med sex mål vardera..

Ronny Jonsson blev förste panter att genomgå Ishockeyförbundets tränarutbildning och fick direkt börja med att praktisera sina kunskaper

som spelande tränare tillsammans med Janne Persson när isträningen startade.

Även juniorlaget genomförde en skral säsong och förlorade samtliga sina 7 matcher. Ingemar Jonsson, Bosse Svensson och Kenneth Lindskog deltog i samtliga. Ett annat ungt löfte var Leif Blomberg som under sitt debutår var med i 5 matcher.

Inte heller i SDS-pucken lyckades vi nå framgång utan eliminerades direkt i första omgången.

Vi hade startat upp en friidrottssektion som an-
ordnade klubbmästerskap i terränglöpning ute i Bökeberg. Energiknippet Ingemar Jonsson var i särklass och vann både juniorernas 2500 meter före Mikael Mossberg och seniorernas 4000 där Kjell Lindström kom tvåa. Föreningens omsätt-
ning för säsongen uppgick till 11.118:25.

Den övervägande delen av våra inkomster kom från lotteriförsäljning som mestadels bedrevs på Möllevångstorget. Speciellt populära och gan-
ska lättsålda var boklotterier som tillhandahölls av tidningen Folket i Bild. Efter redovisning till FIB fick vi en bonus i form av ishockeyutrustning eller klubbor.

Pantern bidrog således verksamt till den folkliga bildningen i staden.

Tillkomsten av Östra isbanan i Malmö innebar Skånes nionde konstfrusna rink men i Vegeholm påbörjades byggnationen av en ishall under tak för 1.2 miljoner kronor i regi av pollenkungen Gösta Carlsson.

Även i Landskrona startade man byggandet av en ishall.

Kvintetten IK Tor från Helsingborg, Vollsjö IK, IK Luton från Landskrona samt Kulladals IK och IK Skäret från Malmö blev nya klubbar i hock-
eyfamiljen medan Hishults IF, IFK Helsingborg, Hörby BoIF, Munka Ljungby BK och Landskrona BOIS avfördes ur rullorna.